

Zij heeft het ambt, dat zij in den Heer ontvangen had,  
wel vervuld. (Col IV 17)

## BID VOOR † DE ZIEL

van

### Eerwaarde Moeder Maria-Scholastica

Algemeen Overste der Zusters van den H. Vincentius a Paulo  
(Mejuffer Victorine Vanderpoorten)

geboren te Delftinge den	15 November 1864
trad in het klooster te Delftinge den	18 September 1882
ontving het H. Kleed den	8 December 1882
sprak haar H.H. Geloften uit den	8 December 1883
vierde haar gulden jubilé den	8 December 1933
overleed godvruchtig te Delftinge den	10 April 1938

versterkt door de H. H. Sacramenten.

« Moeder zijn » is de dienstmaagd zijn der dienstmaagden. 't Is zorg en kommer voor zich zelf, aan den Heer overlaten en in Zijn handen een zorgzaam en kommervol werktuig zijn voor de Gemeenschap. 't Is naar den Meester luisteren. Die zegde: « Wie onder u groot wil worden, zij uw dienaar ». 't Is den Meester navolgen. Die gekomen was niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot losprijs van velen.

Zulke Moeder was onze Eerwaarde Moeder. Zij beminde haar kinderen en genoot hun liefde. De dood kan zulke banden niet breken, deze blijven bestaan. Alhoewel gescheiden, blijft Gij onze Moeder en blijven wij uw kinderen.

Zoete Jezus, ik offer U mijn pijnen op in vereeniging met Uw lijden op het kruis. Vroeger heb ik veel geleden, nu ben ik er blijde om, ik kan slechts nog zeggen: « Heer, Uw H. Wil geschiede ».

Zusterkens, ik dank U voor uw liefderijke zorgen en genegenheid. Blijft malkander beminnen, onthoudt wel, dat waar liefde is, daar vrede, daar geluk is. Wij weten dat wij overgaan uit den dood naar het eeuwig leven. Van daar zal ik steeds voor de Congregatie zorgen, blijven wij vereenigd in liefde en gebeden.

Geliefde Familie, ik ben U dankbaar voor uw teedere genegenheid. Weest mij indachtig in uw gebeden, Gij vooral, mijn Neef Priester, gedenk mij aan het altaar des Heeren.

Jezus, Maria, Jozef.

Druk Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.

