

De ouderdom is eene kroon van eer, welke op de
wegen der rechtvaardigheid gevonden wordt.
(Prov. XVI. 31).

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

ALFONS VAN DER MEULEN

weduwnaar van Mevrouw

Marie-Leonie VERBRUGGEN,

geboren te St. Martens-Lierde, den 14 Maart 1852
en er godvruchtig overleden den 7 April 1933,
versterkt door de H.H. Sacramenten.

Hij was lid van 't genootschap der H. Barbara.

Hij was een goede echtgenoot en goede vader,
vol geloof, rechtzinnig, godvreezend, vijand van
het kwaad, en leefde voor God. Hij beminde de
eenvoudigheid, bleef in vrede gedurende zijn lijden
en behield de verdueligheid op den dag zijner
ellenden. (Job).

Hij schonk aan zijne kinderen eene ware christe-
lijke opvoeding ; daarom zal God hem loonen ;
want de verdiensten dergenen die voor de goede
opvoeding hunner kinderen zullen gezorgd hebben,
zullen groot zijn bij den Heer. (H. Hieron.)

De rechtvaardige sterft gerust ; zijn dood is de
uitgang van het tegenwoordige en de ingang van
een beter leven. (H. Bern.)

Beminde kinderen en kleinkinderen, mijn levens-
loop is ten einde... Hebt dank voor uwe liefde en
zorgen. Bewandelt altijd den weg van godsdienst
en deugd, zooals ik u geleerd heb. Gods zegen blijve
steeds over u, en tot weerziens in den hemel. Blijft
mij steeds in uwe gebeden indachtig.

Jesus, Maria, Jozef, laat mijne ziel met u in vrede
rusten. (100 d. afl.).

Druk V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. - B. 20829.