

Niet de plotselinge dood is te vreezen, maar wel die welke te gelijk schielijk en onvoorzien is.

H. Gregorius.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Petrus-Franciscus VAN DER MEULEN,

zoon van

Johannes-Baptista en Félicitas MISEREZ

*geboren te St Martens-Lierde den 4 December 1844 en
aldaar godvruchtig overleden den 24 Februari 1928,
voorziën van de HH. Sacramenten der stervenden.*

Hij was Voorzitter van den Kerkfabriekraad en lid van
het Broederschap der H. Barbara.



Hij was een eenvoudig en rechtschapen man, vreesde
God en week af van het kwaad. Job I.

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods handen en
de kwelling der dood zal hen niet treffen. Voor de
oogen der dwazen schijnen zij te sterven, en hun einde
aanzien zij als eene ramp en hun scheiden als een
ondergang, doch de rechtveerdige zijn in vrede.

Wijsheid III.

Het aandenken zijner liefde tot ons, zijnen iever voor
ons welzijn doet ons tranen storten, wij zijn er helaas !
van beroofd : zijn onverwacht afsterven doet onze
harten bitter zuchten. H. Aug.

Vaartwel, geliefde Bloedverwanten en Vrienden, ik
bedank U voor de genegenheid mij tot het einde toe
bewezen, ik verlaat de wereld, die een tranendal is om
het eeuwig Vaderland binnen te treden, weent niet,
maar bidt voor mij.

Mijn Jezus bermhertigheid.

(100 d. afl.)