

O Heilig Kruis onder uwe schaduw rust en hoop ik.
BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

CLEMENCE VAN ELSUWÉ

weduwe van Mijnheer

PETRUS FAINGNAERT

geboren te Nederbrakel, den 28 Augustus 1844 en
aldaar godvruchtig overleden den 15 November 1925.

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

**Lid der 3^{de} Orde van den H. Fransiscus van Assisië
en van alle godvruchtige genootschappen.**

Zij was eene omzigtige vrouw en tevens eene teedere en voorbeeldige moeder. Zij droeg een uitmuntende zorg voor haar huisgezin en bestierde het godsdienstiglijk, zij vond haar geluk in het kwijten harer plichten, als huisvrouw en moeder. Hare kinderen zagen in haar eene nauwkeurige onderhoudster van de wet van God en van de H. Kerk; gelijk de apostel mocht zij tot hare kinderen zeggen: weest mijne navolgstster gelijk ik de navolgstster ben van Jezus-Christus. Gelukkig de moeder die door hare goede voorbeelden en haar stichtend gedrag van hare kinderen goede kristenen gemaakt heeft groot zal haar loon in den Hemel wezen.

Hare dood de getrouwe weerklank van haar leven was kostelijk in de oogen van God, haar geloof was levendig en in haar laatste uren waren Jezus en zijne gebenedijde Moeder al hare troost.

Mijne dierbare Kinderen, Vaartwel ik ben aan uwe oogen onttrokken, maar niet aan uwe liefde, ik bewaar de zoete herinnering van uwe aangekleefdheid en liefderijke zorgen. Blijft in het goede volherden dan zal uwe hoop niet bedrogen wezen. Vergeet mij niet in uwe gebeden en goede werken. Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht. 300d.afl.

Genadige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
(7 j. en 7 quadr. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdlacourt-Blommaert

