

De ouderdom is eene eerekroon, voor deze die
den weg der gerechtigheid bewandelen
Prov. XVI. 31



BID VOOR DE ZIEL

van

BONIFACIUS VAN HAELTER

weduwnaar van

CONSTANTIA YSEBAERT

geboren te Velsicque, Jen 19 September 1839
en aldaar godvruchtig overleden, den 17 April 1921,
versterkt door de HH Sacramenten der siervenden.

Van zijne kinderjaren af heeft hij God leeren
vreezen en week af van het kwaad. De wet der
waarheid was in zijnen mond, en de ongerechtigheid
vond men in hem niet. Daarom was hij van God en
van de menschen bemind en zijne gedachtenis is in
zegen. Hij heeft de wil Gods volbracht, met vlijtig
en ieverig te zijn, in zijn arbeid. — De rechtveerdige
sterft met gerustheid, want gelijk de dood het einde
is van het leven, zoo is zij, het begin van een beter.

Heer, keert uw aanschijn van mij niet af en haast
U mij te verhooren, want Gij zijt mijnen God en
Uwen geest zal mij brengen op den rechten weg.

Beminde kinderen, kleinkinderen, bloedverwan-
ten ik ga denzelfden-weg in, onzer voorvaderen ;
gelijk zij, ga ik ver rusten onder de schaduwe van
het kruis. In den gewijden grond, zal ik wachten
naar den dag des oordeels, om wederom te ver-
rijzen.

Vreest den Heer uit geheel uwe ziel en eerbiedt
zijne priesters. Eccl.

Blijft mij ook indachtig in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

R. I. P.

Sottegem, dr. L. Vekeman, opv. Haegeman-Cousy.