

*Zijn leven was: aan allen zon te schenken.
En velen zullen hem in zegening gedenken.*

†

Ter herinnering aan het hoogstaand leven
en als smeekschrift om gebed voor de Heer

Albert VAN HECKE

betreurd door zijn beminde vrouw

Odette ROEGIERS,

zijn lieve kinderen Marie-Rose, Paul en
Thérèse en zijn verkleefde zusters.

*Hij was geboren te Middelburg (O.Vl.), 24 Aug.
1907 en is godvruchtig overleden te Gent op 28 Sept.
1953, versterkt door de genademiddelen der H. Kerk.*

Voor deze man, geadeld in een overtuigd christe-
lijk leven, is de dood geen treurige katastrofe, geen
plotse breuk in zijn opgang naar een Ideaal. Wel-
licht vermoedde hij dat al te vroeg en onverwacht
de dood zou aantreden; daarom benutte hij zijn
krachten om het belangrijkste ter wereld te dienen:
de opvoeding der jeugd. Zijn eigen gezin bouwde
hij tot een heiligdom voor de Vader. Zijn amtskring
beschouwde hij terecht als een apostolaatsveld. Wat
een gevuld leven, dat nu uitbloeit in eeuwigheid!

Beminde vrouw, wij vonden in het huwelijk veer-
tien jaar geluk: onze liefde en vroomheid vloeiden
zó harmonisch samen. Christus navolgen en onze
kinderen vóórgaan was onze hoogste bezorgdheid.

Lieve kinderen, voor U heb ik gebeden, voor Uw
toekomst alles geofferd. Bemint Uw moeder: dat
wordt mijn geluk. — En U, mijn lieve zusters, die
als twee bewaarengelen mij immer hebt omringd,
U vraag ik de genegenheid over te dragen op mijn
gezin: wat U aan de mijnen doet, is voor mij gedaan.

U allen, die ik bemind heb, en U, die ik gediend
heb, bidt voor mij.

O.L. Vrouw van Bijstand, help ons.