

Wat baat het den mensch geheel de wereld te  
winnen indien hij zijne ziel komt te verliezen.  
( Matth. 16-26 )



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# Ivo Van Helleputte

weduwnaar van Mevrouw

## Emma De Geyter

*geboren te Velsicque den 30 September 1858 en  
overleden te Zottegem in de Kliniek St. Elisabeth  
den 4 Juli 1939, voorzien van de laatste H.H.  
Sacramenten.*

Eerlijk in zijn handel en wandel, getrouw  
aan zijne kristelijke plichten, genoot hij de ach-  
ting zijner medeburgers. Op zijne levensbaan  
ontmoette hij vele beproevingen die hij met moed  
doorstond, terwijl hij aan zijne talrijke kinderen  
een heerlijke opvoeding bezorgde.

Gelukkig hij die het kwaad vermijdt en Gods  
wet getrouw onderhoudt, want al sterft hij ook  
op 't onverwachts, toch is zijne eeuwige zaligheid  
verzekerd.

Al wie mij belijden zal voor de menschen,  
dezen zal ik ook belijden voor mijn Vader die  
in den Hemel is.

( Matth. 10-32 )

Duurbare Kinderen, mijn tijd is gekomen om  
uwe beminde moeder en zusters hierboven te  
gaan vervoegen. In afwachting van een blij we-  
derzien komt goed overeen, helpt elkander en  
leeft als deugdzame kristenen.

Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.  
( 300 d. afl. )

Druk. De Vos, Statiestr., 7 Zottegem