

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Sidonie Van Hoorde

Echtgenoot van Mijnheer

REMI CARLIER

geboren te Nederbrakel, den 18 September 1850 en
aldaar overleden den 29 Maart 1917.

Versterkt door de HH. Sacramenten der sterjenden.

O Heer, Gij weet dat eene langdurige krankheid de krachten van mijn lichaam heeft gekrenkt maar mijne ziel versterkt door de verdueligheid en betrouwen op uwe goedheid heeft het gaarne geleden uit liefde tot U.

In hare pijnen bleef zij ten volle onderworpen aan God, vroeg naar zijne hulpmiddelen en ontving haren zaligmaker met groote godsvruchtigheid.

Zij was eene deugdzaame echtgenoot en zorgvuldige moeder. Zij was bezorgd met het welzijn van haar huisgezin en met het geluk harer kinderen.

Vaartwel, mijnen duurbaren Man, weent niet gij hebt mij altijd zoo goedgehartig bijgestaan in mijne krankheden. God zal er u voor beloonen. Blijft kloekmoedig en weest de troost van ons Kind die op mijne laatste oogenblikken zoo ver van mij verwijderd is in den strijd voor zijn duurzaam Vaderland. Gij mijne teergeliefde Kinderen, gij hebt mij teederlijk bemind, vergeet mij niet in uwe gebeden, ik zal voor u bidden en voor uwen Broeder opdat hij met u hier op aarde nog moge lang vereenigd zijn vooraleer hij met u allen met mij vereenigd zij in het hemels Vaderland.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

R. I. P. (300 dag. afl.)

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.