

Duitschland's eerloos, valsch blazoen
Moest voor 't onze onderdoen!
Als men gaat, ja recht te werk
Is, en blijft men dubbel sterk!

Zalig en Roemrijk † aandenken
van Mijnheer

THEOFIEL VAN HUFFEL

echtgenoot van Mevrouw

HERMINIE GOSSEYE

*Soldaat van 1^e klas, militaan 1904, van den
Hulparbeid der Genie, 61^e Compagnie, n^o matr. 3025,
geboren te Paricke, den 24 Februari 1884,
gestorven te Hoogstade, in het Hospitaal, ten gevolge
zijner bekomene wonden, den 1 October 1917,
in die gemeente begraven, den 3 dito, grafstede n^o 741.*

God zal u met den mantel der gerechtigheid om-
kleeden, en op uw hoofd zetten het hulsel der
heerlijkheid des Eeuwigen. Bar. V 2.

Gedenkt ook de werken uwer vaderen, die zij
verricht hebben in hunnen levenstijd, en gij zult eenen
grooten roem en eenen eeuwigen naam verwerven.

I Mach. II.

Allen, die op den Heer hopen, bezwijken niet. Ib.

't Zijn wij die de vruchten plukken van hunnen
strijd, 't zijn wij die leven door hunnen dood. Zij heb-
ben den vrede en de vrijheid met hun bloed bezegeld.
Daarom is het maar billijk en recht dat wij onze
helden vieren, herdenken en nimmer vergeten in
onze gebeden.

Lieve Vrouw, duurbaar kind, vaartwel. Wie had het
ooit gedacht dat ik u zoo vroegtijdig zou verlaten, en
in dien gruwelijken oorlog zou gewikkeld zijn? 't Is
Gods wil! Niemand kent zijn einde, noch d'omstan-
digheden zijner dood. Evenwel schik ik mij naar
's Heeren besluiten. Ik ben tevreden mijn Vaderland
gediend en meê gewerkt te hebben aan de bevrijding
van het savenjuk. Vaartwel, bidt voor hem die u lief
had en over u waken zal.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. a.

