

Den Hemel telt een engel meer.



**GODVRUCHTIG AANDENKEN**

van

**Julien-Henri Van Kerkhove,**

zoontje van

**Gilbert en van Maria Vanden Dooren,**

geboren te St. Martens-Lierde,  
den 24 Maart 1931 en er aan de liefde  
zijner ouders ontrukkt den 14 Mei 1932.

---

Vader! Moeder! waarom weenen  
Dat uw zoontje u verliet ?  
't Is naar d'hemelzalen henen,  
Waar het al Gods wondren ziet.

'k Hoorde ginder uit den hoogen  
Jezukens wonderzoete stem,  
'k Ben er haastig heengevlogen;  
'k Vond en 'k zag en 'k minde Hem.

Treurt toch niet! want alle dagen  
Zend ik u een grooten zoen  
En ik zal u liefde dragen  
Beter dan 'k op aard' zou doen.

---

Dr. M. Van de Maele & Zoon, Geëraardsb.