

O Heer, gij hadt ons onze moeder geschonken voor ons geluk ; gij vraagt ze weder, en wij geven ze U zonder morren, doch met 't hart vol droefheid.

BID GOD VOOR † DE ZIELERUST

van Mevrouw

**Louise VAN PETEGEM**

echtgenoot van Mijnheer

**Pieter VANDE MAELE,**

geboren te St Martens-Lierde, den 15 Augusti 1861,  
en aldaar overleden den 17 Maart 1931,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

---

Met volle onderwerping aan den wil des Heeren, heeft zij de bitterheid van haar lijden onderstaan, ten volle overtuigd dat, zoo wij met Jesus lijden op aarde, wij ons in der eeuwigheid met Hem zullen verheugen. Rom. VIII. 17.

Zij heeft de grootste zorg voor haar huishouden gehad en haar brood in ledigheid niet geëten. De hongerigen heeft zij gespijst en de naakten gekleed. Spr XXX. Tob. 1.

Zij was uw kind, Maria, toon dat gij hare Moeder zijt. H. Aug.

Mijn lieve Echtgenoot, mijn brave Kinderen, ik dank U om uwe liefdevolle zorgen. Blijft voort vereenigd in de liefde tot elkander. Eert uw vader al de dagen van uw leven ; blijft mijne lessen en voorbeelden indachtig. God zegene U en beware U in zijne liefde en ijver voor het goede. Bidt voor de zielerust van uwe moeder ; ik spreek voor u ten beste bij den Heer.

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met u in vrede ruste. (300 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.  
(7 j. en 7 m. 40 d. afl.)

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B. 17856