



BID VOOR † DE ZIEL
van Mevrouw

Léocadia Van Ruyskensveld,

Weduwe van Mijnheer

Domien Van Den Bossche,

geboren te Deftinge, den 10 Juni 1844 en godvruchtig overleden te St Martens-Lierde, den 23 September 1930. Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zij was Lid van het Broederschap der H. Barbara.

O Maria, als mijne ziel deze wereld zal
verlaten, kom haar te gemoet en bekom
haar vergiffenis bij God en de eeuwige rust.

H. Bonaventura.



Zij was eene voorbeeldige moeder, god-
vreezend, deugdzaam, goedhartig. Zij heeft
aan hare kinderen eene christelijke opvoe-
ding gegeven; door hare dagelijksche voor-
beelden en lessen, leerde zij hun den Heer
vreezen en dienen. Zij is veel beproefd
geweest, maar sterk door haar geloof, heeft
zij al haar leiden met de grootste verduldig-
heid verdragen. Het gebed, haar betrouwen
in het H. Hert van Jesus en Maria waren
haren troost.

Lieve kinderen en kleinkinderen, hebt
dank voor uwe teedere zorgen, gij blijft mijn
roem en mijn kroon. onthoudt mijne lessen
en christene voorbeelden en bewandelt
steeds het pad der deugd, en vergeet mij niet
in uwe gebeden, gij vooral mijn dochter welk
u den Heer hebt toegewijd, ik ook, ik zal u
steeds indachtig blijven.

Mijn Jesus bermhertigheid. (100 d. afl.)

R. I. P.