

Zalig zij die in onschuld wandelen en blijven op
den weg des Heeren. (Ps C XVIII. 1)

†
BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

Leocadia VAN RUYSKENSVELD

dochter van wijlen den heer en mevrouw

MARIN en FELICITA EEMAN

geboren te Delftinge den 25 Januari 1849 en aldaar
godvruchtig overleden den 24 Februari 1913.

Voorzien van de H. Sakramenten der stervenden.

Zij leefde zeer godvruchtig, gedroeg zich heilig
en was eene overtuigde christene. H. Aug.

Zalig en gelukkig de mensch wiens hoop de naam
des Heeren is, en die niet heeft omgezien naar ijdel-
heden en valsche vermaken. (Ps XXXIX, 5.)

Op U, o Heer, heb ik mijn betrouwen gesteld, van
jongs af heb ik den weg der deugd verkozen, in het
onderhouden uwer geboden had ik mijn zoetste be-
hagen, vele kruizen heb ik ontmoet en aan Gods wil
mij teenemaal onderworpen.

Vertroost u met mij, mijne gelleefde bloedverwan-
ten, ik verlaat de aarde vol van ellenden voor een
rijk van vrede en geluk — weest mij indachtig in
uwe gebeden.

Gebed.

Genadige Heer Jesus, geef aan de ziel uwer die-
naresse, Leocadia, de eeuwige rust en dat het eeu-
wig licht haar verschijne.

Jesus, Maria, Joseph.

(7 j. 7 g.

Zoet Hert van Maria, gij waart mijnen toevlucht.
(300 d. aflaat.)

Geeraardsbergen, Drukk. Gebroeders HYLEBOS