

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS



BID VOOR DE ZIEL

van

Maria - Elodia VAN TWEMBEKE

weduwe van

Charles-Louis BETTESONE

geboren te Nederbrakel,
den 5 September 1875 en er godvruchtig overleden
den 11 Mei 1941, versterkt
door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Bereiden wij ons tot den dood door een kriste-
lijk en godsdienstig leven ; daarin bestaat de ware
wijsheid op aarde.

Van hare kindsheid af leerde zij God vreezen
en zich van het kwaad verwijderen. Zij behaagde
aan God en daarom moest zij beproefd worden.

Tobius I, 12.

De verduldigheid in het lijden is eene onuit-
puttelijke bron van genade, het zekerste teeken
van zaligheid en de rechtste weg naar den hemel.

H. Augustinus.

O Maria, gij waart mijn sterkte in mijne zwak-
heid, mijn troost in mijne droefheid, mijn toevlucht
in mijne ellenden : Gij zijt de hoop van mijne
zaligheid.

H. Germana.

Duurbare kinderen, kleinkinderen en bloed-
verwanten, hebt dank voor uwe goede zorgen en
genegenheid ; dat de Heer het U vergelde. Vergeet
mij niet in uwe gebeden en goede werken.

Bid de 4 akten.

12 j. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel