

De dood is het einde van den arbeid, de belooning onzer beproeving, de kroon van ons strijden.



BID VOOR DE ZIEL

van

**Maria-Anna Van Vaerenbergh**

echtgenoot van

**THEOPHIEL DE SUTTER,**

geboren te Bambrugge den 26 Augustus 1882,  
en godvruchtig overleden te Aalst den 10 April 1924,  
VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Heer, ik heb vele groote pijnen geleden in mijn lichaam, maar heb ze met vreugde en verdueligheid des harten verdragen uit liefde tot U.

Zij was een vrome en rechtschapen vrouw; hare goede inborst verwierf haar talrijke vrienden. De waarheid lag in haren mond, en het bedrog is op hare lippen en in hare handen niet gevonden geweest. Eccl. XIV.

Vaarwel beminde Echtgenoot en kinderen! Heb dank voor uwe teedere liefde en zorgen waarmede gemij omringdet, troost U in de hoop dat we eens elkander zullen wederzien om het eeuwig geluk te genieten.

Vaarwel beminde Ouders, Broeders en Zusters, voor uw waar geluk, blijft getrouw aan God, troost u, en weest mij indachtig in uwe gebeden en gij kinderen weest de troost van uw goeden vader en vergeet de lessen van uwe moeder niet.

Mijn Jesus, bermhertigheid. 300 d. afl.

De lijkdienst gevolgd van de Teraardebestelling zal plaats hebben op Maandag 14 April om 8 1/2 ure in de kerk van St. Jozef.

De Vrouwmis onder de Vigiliën.

Vergadering ten sterfhuize Koolstraat, 89, om 8 ure.

Aalst, druk. De Volksstem.