

De dood is de verlossing van vele ellenden, ja,
zelfs is zij een schat voor degenen die godvruchtig
geleefd hebben H. Thom. v. Aq.

†
ZALIGE GEDACHTENIS
van
BEATRIX VAN WAEYENBERGE

echtgenoot van
HENRI LIEVENS
geboren te Ste-Maria Lierde,
den 5 Juni 1844, en godvruchtig overleden,
te Ste-Maria Audenhove,
den 13 November 1911, versterkt door de heilige
Sacramenten der stervenden.
Zij was lid van den Wekelijkschen Kruisweg.

Vele dagen heb ik ziek geweest. Als water ben ik
heengevloed, mijn hert is in mij als weggesmolten
en al mijne krachten zijn uitgeput. Hetgeen de
Heer behaagd heeft, is geschied; de Naam des
Heeren zij gezegend. Job V, Ps. 21.

Wij hebben bittere tranen gestort, want wij
hebben eenen grooten troost verloren: eene brave
echtgenoot, eene uitmuntende moeder is ons
ontnomen. God gaf haar de teederheid, de zorg-
vuldigheid en de werkzaamheid eener voorbeeldige
huisvrouw, en de liefde die zij hare kinderen toe-
droeg, sloot de liefde jegens God niet uit.

H. Greg.
Overvallen door eene kwijnende ziekte, die haar
ten grave moest slepen, deed zij met volkomene
onderwerping aan God het offer van haar leven en
ontsliep zachtjes in vrede.

Bemind van God en de menschen, zal hare gedach-
tenis in zegening blijven.

Lieve echtgenoot en kinderen, uwe herten zijn
gebroken door mijn afsterven, wij waren immers
samen zoo gelukkig, doch zoekt moed en troost in
uw geloof, in Jezus, uwen Verlosser.

Zoet Hert van Jezus, ik heb betrouwen in U.

300 dagen aflaat.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d. aflaat.

R. I. P.

Soetgem, dr. Eylenbosch & Dupon.