

Mij is niets overgekomen dan hetgene aan den Heer beaagd heeft; dat zijn heilige Naam gezegend zij!

Job. I. 21.

BID VOOR † DE ZIEL

van Juffrouw

Clémence Van Waeyenberge

dochter van wijlen

Mijnheer Petrus en Mevr. Francisca Faingnaert

geboren te St. Martens-Lierde, den 11 Maart 1862 en aldaar godvruchtig overleden den 5 December 1925

Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

ZIJ WAS LID DER CONGREGATIE VAN O. L. VROUW, LID DER 3^e ORDE VAN DEN H. VADER FRANCISCUS EN VAN HET BROEDERSCHAP DER H. BARBARA.

De zoetste troost welke men naar de eeuwigheid mededraagt, is de overtuiging dat men in de vrees des Heeren zijn leven heeft overgebracht.

H. Franciscus v. Sales.

Zij wandelde in de eenvoudigheid des herten, vreesde God, en verwijderde zich van het kwaad, omdat zij dag noch uur kende. Zoo is hare dood niet onvoorziens geweest en voor haar is vervuld geworden deze troostende woorden van den H. Geest: Die den Heer vreest zal gelukkig zijn in zijn uiterste en God, zal haar zegenen op den dag harer dood.

O Heer, ik heb mijn betrouwen in U en in Maria gesteld; ik zal in mijn hooch niet bedrogen zijn.

Duurbare Broeder, Zusters, Bloedverwanten en Vrienden, wilt mijn afsterven niet beweenen — ik verlaat een dal van tranen en lijden om in den Hemel het eeuwig geluk te gaan genieten, daar zal ik den Heer bidden dat Hij U overvloedig loone, vooral de zorgen waarmede Gij mij hebt omringd; daar ook verwacht ik U allen. Intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden, en Gij vooral mijne Zusters en Nichten aan God gewijde maagden, gedenk u mijner in uw leven van zelfopoffering.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7j. en 7 q.)

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert



ZALIG AANDENKEN

van Juffrouw

Clémence Van Waeyenberge