



ZALIGE GEDACHTENIS

van Mijnheer

Jan-Baptist Van Waeyenberge

echtgenoot van Mevrouw

Prudentia SPITAELS

geboren te St Martens-Lierde den 30 September
1856 en aldaar godvruchtig overleden den 25 Augustus
1921. Versterkt door de HH. Sakramenten.

Hij was lid van het Broederschap der H. Barbara
en van den H. Franciscus Xaverius.

Uw afsterven bedroeft ons, maar uwer gedachtenis zal ons steeds een zoete troost wezen. Bern.



Hij aanvaardde goedhertig wat hem overkwam, hij bleef vreedzaam in zijn lijden en behield de verduldigheid in den dag zijner ellenden. Eccl.

God laat de smerten en kwellingen van het tegenwoordige leven toe om ons den prijs van het toekomstige te leeren en terzelvertijd, dienen zij om de kroon die ons wacht te voltooiën. H. Ephrem.

Het aandenken zijner liefde tot ons, zijn iever voor ons welzijn doet ons tranen storten : wij zijn er helaas ! van beroofd : zijn afsterven doet onze harten bitter zuchten. H. Aug.

Vaarwel, dierbare echtgenote, wees niet ontroostbaar in uwe droefheid, wij moeten ons onderwerpen aan Gods Heilige Wil, en Gij, mijne kinderen, weent niet langer over mij, ik heb u niet verlaten maar ik ben u voorgegaan : weest mij indachtig in uwe gebeden. Eert uwe moeder, bemint elkander en wandelt onberispelijk op den weg des Heeren ; en gij vooral mijne drij zusters, aan God gewijde maagden, gedenkt u mijner in uw leven van zelfopoffering.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. 7 quad.)

Druk Vict. Van Nieuwenhove, Geeraardsb. B.2253.