

Hij stierf in eenen gezegenden ouderdom ;... de
hooge jaren zijn eene eerekroon op den weg der
gerechtigheid te vinden. I Par. Spreuk. XVI

BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

Petrus VAN WAEYENBERGE

weduwnaar van Mevrouw

Francisca Faignaert

geboren te St-Martens-Lierde, den 7 September
1821, en aldaar godvruchtig overleden den 8 Juni
1913, versterkt door de HH. Sakramenten der
Stervenden, hij was lid van de broederschappen
der H. Barbara en van den H. Franciscus Xave-
rius, oud Schepene en gedurende 50 jaar gemeen-
teraadslid.

Hij zag zijne laatste uur naderen met volle on-
derwerping en gerustheid, hetgeen voor den ster-
vende de kostbaarste genade en voor de overleven-
den den zoetsten troost is. H. Augustinus

Open hem, o Heer, de poorten des levens opdat
hij zich met de heiligen verblijde in de glorie des
hemels. Off. Div.

Wij hebben hem bemind en wij zullen hem niet
verlaten tot dat wij hem door onze gebeden in het
huis des Heeren zullen binnen geleid hebben.

H. Ambros.
Geliefde Kinderen en-Kleinkinderen, ik verlaat u ;
weent niet gelijk deze die geen hoop hebben ; onze
scheiding zal niet eeuwig duren, later zullen wij
elkander wederzien in den hemel, om niet meer te
scheiden. Ik laat u in de vrees des Heeren en beveel
u allen in zijne genade .. Intusschen weest mij in-
dachtig in uwe gebeden; en gij vooral mijne drij
dochters aan God gewijde maagden, gedenkt u
mijner in uw leven van zelfopoffering.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde. 300 d. a.
Zoet Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. a.

R I P.

Druk. Van Nieuwenhove, markt, Geeraardsbergen