

De mensch, die in lijden en sterven zich overgeeft
aan den H. Wil van God, ontslaapt in vrede.

H. Alph. Lig.

TER ZALIGER † CEDACHTENIS

van Jufvrouw

Philomina Van Waeyenberge

dochter van

M^r Petrus en Mevr. Francisca Faingnaert

geboren te S^t-Martens-Lierde den 13 December 1850,
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den
5 Augusti 1915, versterkt door de HH. Sakramen-
ten der Stervenden. Zij was assistente der Congre-
gatie van O. L. Vrouw, lid der 3^e orde van den
H. Vader Franciscus, van het broederschap der
H. Barbara en iveraarster van het werk der H.
Kindsheid.

Van hare kindsheid af, opgevoed in de vrees des
Heeren, (Tob. II) heeft zij alle dagen van haar leven
in de wegen zijner geboden gewandeld, (Ps. 18) en
altijd gaf zij het voorbeeld der schoonste deugden.
Oprecht kind van Maria, stelde zij al haar betrouwen
in hare moeder.

H. Alph. Lig.

Haar minzaam en edel karakter, haar onberispe-
lijk leven, maakten haar veel vrienden en dienden
tot stichting van dezen die haar kenden; want zij
was bekleed als uitverkorene van God, met de goed-
heid, de ootmoedigheid, de verdueligheid en boven-
al met de liefde die de band is der volmaaktheid.

Tob. III 12 24

O wat ben ik gelukkig van geleefd te hebben on-
der de machtige bescherming van de H. Maagd Ma-
ria, van den H. Joseph en den H. Vader Franciscus.

Geliefde Broeders, Zusters en bloedverwanten,
vaartwel. Ik dank u voor de goede zorgen die gij
voor mij hebt gehad... Dient God getrouwelijk en wij
zullen elkander wederzien in de wellusten des He-
mels... Intusschen, weest mij indachtig in uwe gebe-
den; en gij vooral mijne drij zusters aan God gewij-
de maagden, gedenkt u mijner in uw leven van zelf-
opoffering.

Barmhertige Jezus geef aan de ziel van uwe die-
nares Philomina de eeuwige rust. 7 j. en 7 quad.

Zoet Hert van Maria wees mijn heil. 300 d. afl.

Druk. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen