

Die U beminnen, o Maria, zullen niets te vreezen hebben in de uur der dood.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

**JULIE VAN WAYENBERGE,**

echtgenoot van

**Mijnheer René QUINA,**

*geboren te Ste Maria-Lierde, den 29 December 1878  
en er schielijk overleden den 22 November 1930.*

Wat ons het meest vertroost, zijn hare goede voorbeelden en haar levendig geloof. Godvruchtig en deugdzaam was haar leven, zachtzinnig en vol liefde was zij jegens haren echtgenoot en hare kinderen.

Wie haar kende, o God, prees en beminde U in haar want de werken haars levens getuigen dat gij in haar verbleeft.

Gelukkig hij die leeft op zulke wijze, gelijk hij wenscht gevonden te worden in zijne dood. De dood is immers de verlossing van vele ellenden, zij is een schat voor degene die godvruchtig geleefd hebben.

Bemide echtgenoot en kinderen, ik geef U mijn laatste gebed : bemint elkander, vraagt raad aan wijze personen, volhardt in het goede, weest onwankelbaar in uw geloof, volgt mijne voorbeelden na, doet als dankbare kinderen dagelijks een gebed voor uwe afgestorvene moeder.

Jesus, Maria en Jozef, ik geef U mijn hart, mijn geest en mijn leven. 300 d. afl.

R. I. P.

Druk Valère Lafort Ste Maria-Lierde — B. 17382.