

†
BID VOOR DE ZIEL

van mijnheer

Camille Van Wielendaele

weduwnaar van

Anna Theresia Maroye

echtgenoot van

Virginie Watthé

Lid der Broederschappen van de H. Barbara en van den H. Franciscus Xav. derde lid in de van den H. Franciscus van Assisiën, lid van den gemeenteraad van St-Martens-Lierde, geboren te St-Maria-Audenhove den 10 November 1839 en te St-Martens-Lierde godvruchtig in den Heer outalap u den 27 September 1901 versterkt door de H. H. Sakramenten der sterven-den.

Hij was een man vol levendig geloof, ieverig voor het goed, vijand van alle kwaad, vriendelijk en milddadig jegens zijnen evenmensch. Hierdoor werd hij bemind van God en van de menschen. Eccl. XVI.

Maar dewijl hij God aangenaam was, mocht hij ook den kelk der beproeving smaken. Tob XII

Eene kwijnende ziekte, die hem ten grave moest slepen, kwam hem overvallen, doch in weerwil van al zijn lijden, bleef hij steeds verduldig aan Gods wil gansch orderworpen (Job 11) en stierf hij als een ware christen met deze gevelens: Hopende, Heer, dat ik den kelk des lijdens tot den bodem geledigd heb, beveel ik mijnen geest in Uwe handen.

Beminde echtgenoot, mijne dood bedroeft u! doch wees niet ontroostbaar gelijk deze die geene hoop hebben. Ik zeg u niet vaarwel, maar tot wederziens in den Hemel, waar wij te samen God voor alle eeuwigheid zullen loven en danken.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne zaligheid. 300 dag. afl.

Stoomdr. Gebr. Groofaert, Deinze.