

Aan deze brave vrouw, zijn met recht toepasselijk de woorden van het H. Schrift: De hooge ouderdom is eene kroon van glorie als zij gevonden wordt in de wegen der rechtvaardigheid. (Pr. XVI).

Bid voor de Ziel

van Dame

SOPHIE VAN WOUWE,

weduwe van Mijnheer

August Vande Castele

geboren te Rupelmonde den 29 Juni 1820,
en overleden te Geerardsbergen den 18 oktober 1903.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.



Zij zag het einde van dit vergankelijk leven naderen met een gerustheid, die eene kostelijke gratie is voor de stervende en eene groote vertroosting voor de levende. H. Aug.

Haar leven was vol van godsvrucht en zachtheid. Wij zagen met welke opgeruimdheid, met welken moed en lever zij dagelijks Jesus groette en eerde in het H. Sacrament en hoe zij allen lust vond in deze godvruchtige oefening. H. Chrys.

Zij heeft de hand der noodlijdenden geopend.

God, na haar door het lijden beproefd te hebben, heeft haar weerdig van den hemel bevonden.

Welke vertroosting is het niet voor eene moeder, in de uur der dood, de gelachte dat zij weerdig hare plichten vervuld heeft en sterft beweend door allen die haar beminden. Fénelon.

Beminde dochter en kleindochter, wat gij ook geleerd, ontvangen en van mij gezien hebt, doe dit en den God van vrede zal met u zijn. Phil. IV. 9.

Mijn Jesus barmhertigheid!

Drukkerij Van Nieuwenhove, Geerardsberge