



DUURBAAR AANDENKEN

van

**Karel-Lodewijk Van Wymeersch**

zoon van Victor en Marie De Nie

geboren te Elst den 4 Augustus 1885,  
gestorven in de droefste omstandigheden  
te Labry (Frankrijk) den 26 Januari 1917.

Lid van het Genootschap van den H. Franciscus-  
Xaverius en van de Franschmangilde,  
en der Katholieke Jonge Wacht.

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van

**Karel-Lodewijk Van Wymeersch**

zoon van Victor en Marie De Nie

geboren te Elst den 4 Augustus 1885,  
gestorven in de droefste omstandigheden  
te Labry (Frankrijk) den 26 Januari 1917.

Lid van het Genootschap van den H. Franciscus-  
Xaverius en van de Franschmansgilde.

O Heer, Gij hebt hem ons gegeven tot ons ge-  
luk, thans hebt Gij hem wedergeëischt; wij ge-  
ven hem zonder tegenspraak weder, doch niet  
zonder droefheid. H. Ephrem.

Deze jongeling wandelde op de wegen des  
Heeren; zijn omgang met de menschen was  
aangenaam en stichtend. Hij was van God en de  
menschen bemind, zijn gedachtenis zal in zegen  
blijven.

Bemide Vader, Broeder, Zuster, Schoonbroe-  
der, Oomen, Tante en Bloedverwanten volgaarne  
zou ik bij u gebleven zijn om voor u te zorgen;  
volgaarne zou ik mij na al ons lijden en onze be-  
proevingen met u vereenigd, verheugd hebben.  
God vraagt van mij en van u een offer. Weet wel  
dat God zijn beste vrienden beproeft. Groot is  
ons lijden, maar nog grooter zal onze belooning  
zijn. an in den hemel zal ik God bidden voor u,  
voor mijnen broeder Achiel, soldaat bij het Bel-  
gisch leger, voor mijn makkers die nog lijden,  
voor ons geliefd Vaderland, opdat het welhaast  
zou mogen vrij zijn Ten onrechte heb ik geleden;  
maar laat ons denken dat onze goede Jezus voor  
ons allen oneindig meer heeft uitgestaan.

Maria, Moeder der bedrukten, bid voor ons.

Druk. Ern. Van Hauwermeiren, Geeraardsbergen