

De mensch die in lijden en sterven zich overgeeft
aan Gods wil sterft in vrede.

↑
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Paulina VAN WYMEERSCH

weduwe van Mijnheer

PIETER-ANTOON MOTTE

geboren te Nederbrakel,

den 17 December 1844 en godvruchtig overleden
te St. Martens-Lierde, den 12 Februari 1926.

Versterkt door de H. H. Sacramentenderstervenden.

Zij was lid van 't Broederschap der H. Barbara

De dag der dood is beter dan die der geboorte,
want die der geboorte boeit de vrijheid der ziel aan
het lichaam, de dood breekt die boeien.

H. Hieronymus.

Wij moeten de dood voorzien als het einde van
onze ellenden, als het begin van ons waarachtig
leven, als de verlossing uit eene droeve gevangenis,
als de wederkeering in ons geliefd Vaderland, als
den ingang en bezitting van onze glorie en van ons
eeuwig geluk.

H. Bernardus.

Gelooft zij de Heer: Hij is mijn helper en mijn
beschermers; mijn hert vertrouwdte op Hem en ik
werd geholpen, ... uit den grond mijns herten zal ik
Hem loven.

Ps. XXVIII.

Beminde Kinderen, Bloedverwanten en Vrienden,
ik bedank U voor uwe zorgen, ik heb U niet ver-
laten maar ben alleen U voorgegaan, wilt Gij dat
later uw sterfuur gerust en gelaten zij, onderhoudt
Gods geboden en laat U niet misleiden door de
bedrieglijke wereld. Blijft mij steeds indachtig in
uwe gebeden,

Zoet Hert van Maria, wees mijne toevlucht
(300 d. afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.