



Bid voor de ziel van Mijnheer
Valère VAN WYMERSCH
weduenaar van **Mevrouw Mathilde BLATON**

*geboren te Zottegem, 6 Juni 1875 en aldaar godvruchtig
in de Heer ontslapen, 17 October 1952,
getroost door de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.*

**Hij was lid van de Bond van het H. Hart en
penningmeester van de Raad der Kerkfabriek.**

Hij was een voorbeeldig christelijk man. Zijn rijkgevuld leven wist hij te stellen in het teken van gewetensvolle plichtsbetrachting :

- Zó zijn gezinsleven met de zorg om de degelijke vorming en christelijke opvoeding van zijn kinderen ;
- Zó zijn werkzaamheid als geneesheer, waar hij zich geroepen achtte niet alleen om door zijn wetenschap lichamelijk leed te lenigen, maar ook om door toewijding en goedheid de héle mens op te beuren ,
- Zó de uitoefening van zijn bestuursambt in de gemeente waar hij enkel bekommerd was om door wijs beleid de hele gemeenschap te dienen ;
- Zó zijn bedrijvigheid overal waar op zijn gezag en dienstvaardigheid werd beroep gedaan ;
- Zó zijn persoonlijk godsdienstig leven, gedragen door rotsvast geloof en vurige liefde tot God en de Kerk,

«Goud wordt in het vuur beproefd»: het lijden der laatste maanden, verzaard door het verlies van een zoon-priester, zou deze uitgelezen ziel louteren.

Zijn sterven was zoals zijn leven, voorbeeldig: in volle overgave aan Gods wil, en zoals hij zelf zegde : « in geest van boete » meebiddend de gebeden der stervenden zolang hij kon.

Zo een sterven is ingaan tot het Leven, - een leven niet enkel in dankbaar en gezegend aandenken bij kinderen en familieleden en vrienden, maar een eeuwig leven bij God...

Moge, Heer, het offer van onze smart, onze dierbare vader nader brengen tot de « volheid van het onuitsprekelijke loon dat Gij bereid hebt voor die U liefhebben.»

Drukk. C. Melckebeke-D'Hollander