

*Gelijk het den Heer behaagd heeft, is het geschied:
de Naam des Heeren zij gezegend. Job.*



BID VOOR DE ZIEL

van

Petrus VERMANG

echtgenoot van

STEPHANIE-GENOVEVA ROBERGEL

*geboren te St-Mariens-Lierde, den 2 Maart 1860 en
aldaar godvruchtig overleden den 30 November 1923.
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.*

De wereld gaat voorbij in hare begeerlijkheid;
Maar die den wil van God volbrengt, blijft in eeu-
wigheid. H. Jacobus.

Zonder morren, zonder tegenspreken heeft hij ge-
leden omdat hij wist dat het God was die hem be-
proefde en onze ziel moet gezuiverd worden gelijk
het goud in den smeltoven; daarom ook zal de Heer
hem bermhertig zijn en hem voor al zijn lijden ver-
gelden.

In vrede zal ik slapen en eene volkomene rust ge-
nieten, want Gij, o Heer, hebt mij in de hoop be-
vestigd. Ps IX 9.

Troost u met mij gij allen die mij duurzaam waart,
geliefde echtgenoot, kinderen en bloedverwanten,
hebt steeds uw cinde voor oogen, want alle voor-
spoed dezer aarde is maar als een rook, blijft aan
God getrouw, onderhoudt zijne geboden en dan
later zal ook uw stervensuur gelaten en gerust zijn.
Weest mijne ziel indachtig in uwe gebeden en gij
vooral mijne dochter die u aan God bijzonder hebt
toegewijd.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

7 jaren 7 quadr. afaat.

R. I. P.

Sotlegem, dr. L. Vekema n. opv. Haegeman Cousy.