

De doodroom is eene eerenroom, in op den weg
der rechtvaardigheid gevonden wordt. Prov. XVI 21



Bid voor de ziel

van Mijnheer

JAN-BAPTIST VERMANG

echtgenoot van Mevrouw

CLEMENCE DE BRAKELEER

geboren te St. Martens-Lierde den 22 October 1854.
en er godvruchtig overleden den 30 Juli 1937.
Voorsten van de H. H. Sakramenten.

Hij was een deugdzaam man, met een levendig ge-
loof bezield, die God en zijn kerk beminde; ook, zijne
godsdienstige gevoelens getrouw tot het einde zijns
levens, is hij als een vurige kristen gestorven.

H. Vinc.

De Almogende heeft het tegenwoordige leven met
kwellingen vervuld om de waarde van het toekom-
de leven beter te doen kennen.

H. Ephrem.

De goede God heeft zijnen trouwen dienaar de be-
proevingen niet gespaard, opdat hij, door deze ge-
zuiverd, met sneller vlucht tot zijn Schepper zou
opvliegen.

H. Cyprian.

Groot voor den Heer zullen de verdiensten zijn
van dezen die voor de goede opvoeding hunner
kinderen zullen gezorgd hebben.

H. Hiron.

Vaarwel, beminde echtgenoot en dierbare kinderen,
ik dank u om de langdurige en liefderijke zorgen — u
voornamelijk die mij dag en nacht hebt bijgestaan.
Dat de genade en vrede des Heeren met u zijn! Ver-
draagt malkander in liefde en weest eensgezind door
den band van godsdienst in kristelijke vrede. Ont-
houdt wat vader u altijd geleerd heeft door woord
en voorbeeld: dat ware vrede en blijvend geluk al-
leen te vinden is op den weg der geboden van God
en de H. Kerk. Intusschen weest de troost en steun
van moeder, en weest mij indachtig in uw dagelijk-
sche gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

100 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.