



TROOSTEND AANDENKEN

VAN VROUW

Louise - Eudoxie VERMEULEN

ECHTGENOOTE VAN

JEROOM RYCKOORT

*geboren te Moen, den 2 Januari 1889,
en godvruchtig overleden te Velzeke,
den 13 September 1939, voorzien van de
H. Gerechten.*

Wat is het leven toch broos en hoe weinig duurzaam
al wat de wereld ons geven kan. H. Bern.

De dood spaart niemand, zijn slagen vallen overal,
doch het pijnlijkst als hij een moeder treft die er nog
zoo noodig was.

De herinnering aan hare zorgen en aan haar ijver
voor ons geluk doet ons tranen storten omdat zij is
heengegaan en wij beseffen wat pijnlijk verlies wij
hebben geleden; doch wij buigen het hoofd voor
Gods ondoorgrondelijke raadsbesluiten en bidden
met Jezus in het hofken van Olijven: «Vader, niet
mijn wil, maar de Uwe geschiede!»

Duurbare echtgenoot, mijn afsterven valt u lastig,
maar schep moed, de goede God zal u niet verlaten
en steeds uw opperste troost en steun zijn in deze
bange tijden. Heb betrouwen en in den hemel zullen
wij elkander terugvinden.

Beminde kinderen, voor u had ik gaarne nog willen
leven. Eert en bemint uw goede vader en steunt
hem al de dagen uws levens. Bidt voor moeder.

Jezus, Maria, Jozef

7 j. en 7 m. 40 d. afl.

Druk. M. Staelens-Barrezele, Kwadepoelstr. Zwevegem