

O dood! o groot geheim der dood! hoe leert gij ons  
kennen wat wij op deze wereld zijn. H. Lig.



**BID VOOR DE ZIEL**

van

**Rosalie VERMEERSCH,**

weduwe in 1<sup>e</sup> huwelijk van

**Karel-Lodewijk OOGHE**

en in 2<sup>e</sup> huwelijk van

**Benjamin BARTIER,**

geboren te Dickbussche den 19 Mei 1844, en over-  
leden te St. Martens-Lierde den 3 Juni 1919, versterkt  
door de HH. Sakramenten der Stervenden.

Ellendige maanden heb ik tot erfdeel gehad en  
droeve nachten heb ik geteld... In mijn langlijden  
heb ik mijnen mond niet geopend om te klagen; uwe  
vertrouwingen, o Heer, hebben mijn heit met blijd-  
schap vervuld. Job. VII. Ps. XC. III.

In vrede zal ik slapen en rust genieten, want Gij,  
o Heer, hebt mij in die hoop bevestigd. Ps. IV. 9. 10.

De wreede oorlog heeft mij van de mijnen verwij-  
derd, beroofd van have en goed was ik verplicht de  
hulp van vreemden in te roepen, doch Gij, o Heer,  
hebt mij onder uwe bescherming genomen, laat mij  
thans bij u ook den eeuwigen vrede genieten.

Bemide kinderen en bloedverwanten, ik sterf  
van u verwijderd, treurt niet over mijne dood. 'Tis  
den wil des Heeren die geschied is, maar gedenkt  
mij in uwe gebeden. En gij mijne vrienden in den  
nood, ik bedank u voor de milde zorgen waarmede  
gij mij hebt omringd. Dat de Heer u zegene en loone  
voor al hetgeen gij voor mij hebt gedaan.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7 quadr.

Drukk. V. Van Nieuwenhove, Geerardsbergen.