

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

Deze wiens vroegtijdig afsterven wij betreuren, was een man van geloof, recht en godvreezend. *Job I.*

† BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

CAMIEL HUBERT VINDEVOGHEL

Echtgenoot van Vrouw Julie GERNIERS

geboren te MELDEN den 5 September 1844 en in den Heer ontslapen te ELSEGHEM den 19 October 1911, vereerd met

het Burgerkruis van 1^e klas en de Herinneringsmedalie.

De Eerzame overledene was Schepen der Gemeente, Voorzitter der Kerkfabriek, van het Bureel van Weldadigheid, van de Genootschappen van St Franc. Xav. en St Franc. de Sales, Schatbewaarder van 't Genootschap van St Vinc. a Paulo en Bestuurlid van 't Gilde van St Sebastiaan en van al de bestaande Societeiten.

Al die bedieningen vervulde hij met iever, nooit was het hem te veel, nooit was het hem te lastig; om zijn rechtschape hart, om zijne kristelijke liefdadigheid, om zijne dienstvaardigheid voor iedereen, was zijn lof in alle monden, en, onder de zegening van het volk en gelousterd door een smartelijk lijdensbed, zal hij welhaast de hemelzalen binnentreden en in den schoot van Gods oneindige Barmhartigheid in genade ontvangen worden. Dit is de getuigenis van ons geweten, deze hoop is vast in ons hart.

Mijne lieve **Echtgenooten en kinderen**, ik zeg u van harte vaarwel! tot in den hemel! Blijft vereenigd in den band van liefde; mijne kinderen, eert uwe moeder, zorgt dat zij in vrede hare oude dagen mag beleven; blijft getrouw aan de Katholieke Kerk en God zal den zegen bekrachtigen welke uw vader met zijne stervende hand zoo dikwijls over uwe hoofden heeft uitgesproken.

Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.

R. I. P. (300 dag. afl.).

Gebr. Van Neste, drukk. Elseghem.