

De mensch weent bij zijne geboorte, moet werken in zijn leven en sterft in smarten. H. AUG.



BID GOD TOT ZIELERUST

van den heer

**Leopold - Victor - Joseph VINDEVOGHEL**

*geboren te Melden den 19 November 1880,  
en aldaar godvruchtig overleden, den 14 Juni 1923  
versterkt door de HH. Sacramenten*



De duurzame afgestorvene was een vrome en wijze jongeling, vol van geloof, alom gekend en bemind om zijne rechte inborst

Ofschoon zijne krachten zienlijk vervielen, behield hij een opgeruimd gemoed en bleef vol hoop op genezing. De dood zou hem nog sparen. Edoch al met eens, gelijk eene schitterende ster plotseling uit den hemel valt, zoo blies hij het laatste licht, den laatsten adem uit. Dusdanig is het hier met den mensch gesteld.

Roem u dan niet op den dag van morgen, want gij weet niet wat die dag u zal meebrengen. Deze dien wij betreuren, is niet onbereid, niet zonder verdiensten, noch deugden heengegaan. Onberispelijk en met christelijke zorgen heeft hij den rechten weg bewandeld, steeds 't woord en de wet Gods in acht nemende.

—  
Mijne teergeliefde MOEDER, BROEDERS en ZUSTERS, troost u in den Heer. Ik ben thans gelukkig hierboven in het eeuwig vaderland. Tot wederziens bij God. Duizendmaal dank voor uwe teedere zorgen voor mij. Ik bid voor u, God zegene u allen.

—  
Zoet Hert van Maria, wees mijn heil! 300 d. afl.

R. I. P.