

Zij is gegaan uit het leven, maar niet uit ons
leven: kunnen wij haar gestorven achten die
zoo levend is in ons hart? H. Aug.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Jufvrouw

ADELE VUYLSTEKER

LICENCIATE IN MASSAGE EN GENEESKUNDIGE ZWEEDSCHE
GYMNASTIEK.

geboren den 1 Juli 1911 te Stekene-Waas,
overleden bij een spoorwegramp te Mechelen,
den 2 December 1931.

Voorzien van de H.H. Sacramenten.

Mijn leven is afgesneden als een weversdraad,
die pas begonnen is. Gij o Heer, hebt mijne ziel
uit deze wereld gevoerd, opdat zij niet ten ver-
derve zou gaan. Is. 38-12-17.

Wat is het leven? Een damp, die maar
korten tijd zichbaar is en dan verdwijnt. J.415

O groot geheim der dood! Hoe treffend leert
gij ons wat wij op aarde zijn. H. Alf.

De Heer vergde dit offer: Zijn heilige wil
geschiede.

Lieve Moeder, Broeder, Familieleden, wilt
niet treuren alsof ik verloren was.... ik leef in
den hemel. Ik ben U dankbaar voor uwe zorgen
en bid den Heer voor U; wees gij mij ook in
uwe gebeden indachtig.

Engelen des Heeren, komt haar tegemoet,
ontvangt hare ziel en brengt ze voor het aan-
schijn des allerhoogsten.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.