

Dat uw heilige wil dan geschiede, o mijn God, ik was bereid te doen al wat Gij wildet, te lijden al wat Gij wildet, te sterven wanneer Gij wildet.

H. Alfonsus van Ligori.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MIJNHEER

EDUARD WALKIERS

Lid van het Broederschap van den H. Amandus,
geboren te Borchtlombeek, den 18 Augustus 1870,
aldaar godvruchtig overleden, den 2 Januari 1939,
voorzien van de *HH*. Sacramenten der stervenden.

Deze duurzame afgestorvene was een dier vromen, goed van inborst, menschlievend en standvastig in zijne genegenheid en vriendschap. Hij was een goede broeder en vriend, hij laat aan de zijnen de gedachtenis van een deugdelijk leven.

Heer, laat mijne woorden in Uwe ooren dringen, geef acht op mijn geroep; want tot U richt ik mijn bede, en door uwe overgrootte barmhartigheid zal ik uwe woning binnen gaan en aanbidden in uwen heiligen tempel. Psalm V : 2, 4 en 8.

God zal zich over hem ontfermen en zeggen: Verlos hem, dat hij niet ten bederve nederdale; ik heb reden gevonden om hem genadig te zijn.

Job. XXXIII : 24.

Bemide Broeder, mijn afscheiden vervult uw hart met droefheid; doch troost u bij de zalige gedachte dat wij in den hemel elkander zullen wedervinden en blijft mij intusschen indachtig in uwe gebeden.

Bemide Bloedverwanten en Vrienden, ik vraag U allen mij indachtig te zijn in uwe dagelijksche gebeden en goede werken, opdat wij later allen zouden vereenigd worden in den hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Borchtlombeek, Wed. J. Desamblanx.