

Hij vroeg u, O Heer, naar verlengenis van zijn leven, en Gij hebt hem het eeuwige leven gegeven. H.H.

†

## BID VOOR DE ZIEL

VAN Mijnheer

# DÉSIRÉ WAEREMOES

echtgenoot van Dame

## Marie Thérèse Van Malderen

*geboren te Maria Audenhove, den 29 Juni 1861,  
en godvruchtig overleden te Sottegem,  
den 5 Maart 1904.  
Versterkt door de H. H. Sacramenten.*



Helaas! hadt Gij het gewild, o Heer, hij zou nog in ons midden zijn, die dierbare echtgenoot, die teer-geliefde vader, wiens dood ons herte breekt. Doch wij willen ons zonder morren onderwerpen, en met tevredenheid het kruis aanveerden dat Gij ons over-zendt. Lacord.

Hij was een goede, zachtaardige en vreedzame man, wederhouden in zijne woorden, recht in zijnen handel. Iedereen beminde hem en zijne gedachtenis zal in zegening blijven. 2. MACH.

Gelukkig hij die den behoeftige hulp en lijstand biedt; de Heer zal hem zegenen in zijn leven, op zijn ziekbed zal Hij hem vertroosten en in den hemel hem de kroon der onsterfelijkheid schenken.

Vaarwel, beminde echtgenoot, gij hebt voor mij een engel geweest van liefde en zelfopoffering; uw genegenheid heeft mijne ellenden verzacht en mijne wonden gezalfd. Aan U alleen nu blijft de gewichtige taak voor onze geliefde kinderen te zorgen: brengt ze op in eer en deugd, en vergeet niet dat God de steun en troost is van weduwen en weezen. En van uit den hemel zal ik U allen blijven bemin-nen en voor U bidden.

De eerste mis tot lafenis zijner ziel zal plaats hebben Donderdag ten 8 uren, in de parochie kerk van Sottegem.

Zoet hert van Jesus wees mijne liefde.  
Zoet hert van Maria wees mijne zaligheid.  
Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.