



WEES INDACHTIG DE ZIEL

VAN MEVROUW

ZOË WAEREMOES

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

REMI EEMAN

geboren te St. Martens-Lierde, den 26 Maart 1896 en
aldaar overleden den 1 Juni 1928.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

En al het volk beweende haar. Judith. 16-29.



Wat al onvoorziene voorvallen kunnen ons in het midden dezer tijdelijke loopbaan tegenhouden en onze schoonste dagen afmaaien, wanneer wij hoopten nog lang te leven. Massillon.

Haar wandel was rein, onberispelijk en den Heere aangenaam. H. Ephrem.

Hare openhartigheid, hare dienstvaardigheid, haar minzaam en edel karakter maakten haar vele vrienden. Zij was bekleed als Gods uitverkorene met goedheid, ootmoedigheid, verduidigheid en bovenal met liefde die de band is der volmaakt- heid. Tob. III. 12-24.

Niemand heeft meer liefde dan die zijn leven geeft Joan, 15-13.

Zij stierf als slachtoffer van haar huwelijksplicht.

Lieve Echtgenoot, zwaar is de beproeving die U treft, doch wil met christene onderwerping dit offer brengen op het uitverkoren en hoogst verdienstvol altaar van het lijden... en ons heengaan is niet eeuwig...

Dierbare Broeders, Zus, Bloedverwanten en Vrienden, onverwachts verliet ik u allen; aanbid- den wij hier eveneens Gods heilige wil; hebt dank voor al uw liefdezorgen met dewelke gij mij immers hebt omringd. Ik ben de dierbaren gaan vervoegen die ons zijn voorgegaan. Bidt veel voor mij.. Ik zal veel voor U bidden.

En gij mijn trouwe Werksters, gedenk soms in uwe bede, deze die altijd bereid was om uw stoffelijk welzijn te bevoordeelen. Wat was me de onverwachte scheiding pijnlijk... Vaartwel, tot wederziens in het oord van het eeuwig geluk en leven.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde.

300d. afl.