

Wees gegroet, o Maria, luister en blijdschap des priesters, sleutel van het hemelrijk. (H. Ephr.)



ZALIG AANDENKEN
AAN DEN EERWAARDEN HEER
Victor Lodewijk WALLEZ

PRIESTER-JUBILARIS - RIDDER DER KROONORDE

geboren te Velzeke den 24 Mei 1857, Priester gewijd in 1884; sedert den 11 Juli 1892 geestelijken Bestuurder van 't Gesticht "Scheldevelde,, te De Pinte, waar hij in den Heer ontsliep den 29 April 1935, na ontvangen te hebben, al de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

De glorie des Hemels en de zaligheid der zielen hem toevertrouwd waren het voorwerp zijner dagelijksche overwegingen. (H Ephr.)

De dierbare overledene, dien wij betreuren, was een priester volgens Gods harte. Geboren uit eene kristelijke en geachte familie, in de vrees des Heeren opgevoed, was deze eerbiedwaardige priester een voorbeeld van vurige liefde tot God. Gedurende 44 jaren was hij, met wijsheid omzichtigheid en iever, de geestelijke vader der eerweerde Zusters, der ouderlingen en zieken van "Scheldevelde,,

Voor allen die hem kenden was hij een beminnelijk mensch en trouwe vriend. Dat zijn gedachtenis in achtig blijve.

Beminde Broeders, Zusters, geliefde Bloedverwanten eerweerde vrienden, eerweerde Zusters en bewoners van "Scheldevelde,, en allen die mij in mijn ziekte hebben bijgestaan, hebt dank voor uwe genegenheid, en vergeet mij niet in uwe gebeden en H. Misoffer.

Jezus, Maria, Jozef, dat mijn ziel met U in vrede ruste.
(300 dag. afl.)

R. I. P.

O. De Blauwer koster, De Pinte.

