

Weest altijd bereid om te sterven ; want op de uur  
op welke Gij het minst zult denken, zal de Zoon des  
mensch en komen. Matth. 24.



BID VOOR DE ZIEL

van

**VIRGINIE WATTÉ,**

weduwe van

**Camiel Van Wielendaele,**

geboren te Erwetegem, den 6 Juni 1835, en god-  
vruchtig overleden te St-Martens-Lierde, den 12  
Maart 1917, versterkt door de HH. Sakramenten  
der Stervenden. — Zij was lid van het Broeder-  
schap der H. Barbara, en van den Wekelijkschen  
Kruisweg.

—0—

De dag der dood is beter dan die der geboorte,  
(Eccl.) want die der geboorte boeit de vrijheid der  
ziel aan het lichaam, de dood slaakt die boeiën.

H. Hier.

Hoe zult gij in uwen ouderdom vinden wat gij in  
uwe jeugd niet verzamelt hebt ? Hoe schoon is het  
voor bejaarde lieden wel te oordeelen, en goeden  
raad te kunnen geven, hoe schoon staat hun de wijs-  
heid.

Eccl. XXV.

Gelooft zij de Heer ! Hij is mijn helper en mijn be-  
schermer ! Mijn hart vertrouwd op Hem en ik werd  
geholpen ; uit den grond mijns harten zal ik Hem  
looven.

Ps. XXVIII,

Beminde Bloedverwanten en Vrienden, ik sterf  
maar troost U ; hebt dank voor de zorgen waarmede  
Gij mijnen ouden dag hebt omringd. Ik verwacht U  
in den Hemel, intusschen vergeet mij niet in uwe  
gebeden.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. 7 quad.

R. I. P.

Dr. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen