

O heilig Kruis, onder uwe schaduw hoop en rust ik.



BID VOOR DE ZIEL

van

KAMIEL WIEME

echtgenoot van

Emelia Van der Beken,

geboren te Cruyshautem, den 22 April 1871 en
aldaar godvruchtig overleden, den 25 April 1925,
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.
Lid van 't genootschap van den H. Francisc.-Xav.

Hij was een vrome kristen, een man van geloof en ware godsdienstigheid : de leering van den goddelijken Meester, liep door geheel zijn doen en laten, lijk een gouden draad door het fijn geweeftel; hij ging voorbij al goed te doen, zonder ophef, gelijk de Meester het ons voordeed. Dat is zijn leven geweest : allen daarom die hem gekend hebben, zijn zijne vrienden geworden.

Een kwijnende ziekte heeft hem overvallen : hij droeg die verduelig, en verloor daarom de goedheid en vroolijkheid van zijn inboerst niet.

Bemide Vrouw en Kinderen, ik heb altijd gehoopt nog lang met u te blijven, God echter heeft het anders geschikt : zijn H. Wil zij gezegend. Bemint mij voort in uwe gebeden en reket op den Vader die in den hemel is.

Barmhartige Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.

R. I. P.

Drukk. C. Walters-Verzele, Cruyshautem.