



† BID VOOR DE ZIEL †

van Jufvrouw

Emma ASCOOP

Lid van alle

Godvruchtige Genootschappen der Parochie

Van krachten uitgeput, stierf zij in eenen
gevorderden ouderdom gekomen tot de volheid
harer dagen. Gen. XXII 8.



*Zij was geboren te Steenhuyse den 27 April 1843
en is er godvruchtig
overleden den 6 December 1926.
versterkt door de HH.Sacramenten der stervenden*

Zij was godvruchtig eenvoudig en openhartig ;
zij vreesde God en week af van alle kwaad.

Job. 1.

De hooge jaren zijn eene eerekroon, als zij
gevonden worden op den weg van de gerechtigheid.

Prov. XVI.

Indien wij de ellenden van dit leven beschouwden
met de oopen des geloofs, wij zouden ons verheugen
over het geluk der afgestorvenen die God
bezitten zonder vrees Hem ooit te verliezen.

H. Ther.

Die U beminnen, o Maria, genieten eenengrootten
vrede in de uur des doods.

H. Lig.

Jesus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met U ruste
in vrede. 100 dagen aflaat.

R. I. P.

Druk. De Keyser & Schautteet, Sottegem.