



ZALIGE † GEDACHTENIS

van Mevrouw

MARIA ASCOOP

echtgenote van Mijnheer Achiël De Marre,

Oud-Onderwijzeres,

geboren te Steenhuize-Wijnhuize, de 26^e Oktober
1874, en godvruchtig overleden te Nederbrakel, de

23^e Maart 1955, gesterkt door de laatste

HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van verscheidene godsdienstige genootschappen.

Heer, Uw wil geschiede !

Zij was de wijze en deugdzaame vrouw, die in waarde alle schatten te boven gaat; zij beminde God en haar evennaaste. Zij was zachtmoedig en ootmoedig van inborst, ernstig en voorzichtig in haar woorden en werken, en hield zich bezig met de omgang van haar huis, dat zij met kommervolle zorg bestuurde.

Meer nog door haar voorbeelden dan door haar werken wist zij, als oud-onderwijzeres, het goede aan te leren.

Vreemd aan alle ijdelheid der wereld deed zij alles uit liefde tot God en voor haar echtgenoot en familie. Met volle onderwerping aan Gods H. Wil heeft zij haar martelaarslijden aanvaard.

Dagelijks bij Jezus, ter H. Tafel, vond zij de kracht en de sterkte om de weg der deugd te bewandelen, en het verlies van haar kinderen te aanvaarden.

Beminde echtgenoot, gij waart mijn geluk en mijn troost, vaarwel, en tot 't zalig wederzien in de Hemel, bij onze kinderen. Ik dank U voor uw goede zorgen jegens mij.

Beminde broeders, zusters, familieleden en hulpzame kloosterzusters, ik dank U ook voor al de genegenheid die gij mij steeds hebt betoond, en voor uw goede zorgen. Gij mijn Godtoegewijde zusters, al moest ik in mijn laatste levensstonen uw bijzijn derven, toch troostte ik mij omdat ik wist hoezeer ge mij bemint.

Mijn beste neven Priesters, gedenkt mij aan het Altaar des Heren.

Aan mijn familieleden, vrienden en kennissen vraag ik hun gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust !