



† BID VOOR DE ZIEL †

*van*

**MIJNHEER PIUS ASCOOP**

*echtgenoot van*

**Mevrouw MARIE-THERESE MISEREZ**

*Voorzitter van den Kerkraad*

*Vereerd met de Medalie van Leopold II*

Eene rijke ondervinding is de kroon der ouderlingen en de vreeze Gods is hun roem.



*Hij was geboren te Steenhuyze-Wijnhuyze en er overleden den 30 October 1923 in den gezegenden ouderdom van 86 jaren. Versterkt door de laatste HH Sacramenten.*



Hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd heeft. H. Aug.

Zalig zijn de bermhertigen want zij zullen bermhertigheid verwerven. - Elk liefdewerk aan den naasten bewezen is in het hert van God geplaatst en zal de grootste intresten opleveren; want de Heer zegt: wat gij aan de minsten van de mijne zult gedaan hebben, zult gij aan mij zelf gedaan hebben; gij hebt mij gespijst en gelaafd wanneer ik honger en dorst had, gij hebt mij getroost wanneer ik droef was. Kom nu, getrouwe dienaar van Christus, ontvang de kroon van belooning die de Heer u voor eeuwig berereid heeft. Off.

God is goed en bermhertig en wischt de zonden uit in de dagen des lijdens. Eccl. 2,

Luistert, mijne lieve *Kinderen*, naar de laatste onderrichtingen van uwen Vader; eert en bemint uwe Moeder al de dagen van haar leven. Onderhoudt de wet des Heeren; doet goed zooveel gij kunt en wacht u wel de goddeloozen na te volgen. Ik vraag u ten slotte van mij te willen herdenken in uwe goede gebeden. Prov.

*Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde*  
300 d. afl.

*Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.*  
300 dag. afl.

---

*Druk. De Keyser en Schautteet Soltegem*