

Het leven op aarde is een strijd

(Evangelie)



GEDENK IN UW BARMHARTIGE GEBEDEN

de ziel van Juffrouw

Cecile Carbonelle

geboren te Oubraker,
de 12 november 1946 en overleden te Mater,
de 27 mei 1963,
bediend met het H. Oliesel « in extremis. »

Uit de diepten, o Heer, roep ik tot U,
Heer, hoor naar mijn stem.
Laat uw oor aandachtig luisteren
Naar de stem van mijn smeken.

Als Gij de zonden gedenkt, o Heer,
Heer, wie zal het bestaan ?
Maar bij U is vergeving,
Opdat in vrede Gij gediend wordt.

In vertrouwen verwacht ik de Heer,
Ik vertrouw op zijn woord.
Mijn ziel ziet uit naar de Heer
Meer dan wachters naar de morgen.

Want bij de Heer is erbarming
En de weelde der verlossing,
En Hij zal Israël verlossen
Van al zijne zonden.

Heer, geef haar de eeuwige rust,
en het eeuwig licht verlichte haar !

Maria, hulp der christenen, bid voor ons.

De 4 akten

(12 j. afl.)

Van Der Donckt, Zegelsem

