



ZALIG AANDENKEN
aan
MEVROUW
Paula DE CAMPENAERE
echtgenote van de Heer
JULES VAN DEN HENDE

† «Ik ben de Verrijzenis en het Leven.»

GEDENK IN UW GEBEDEN

DE ZIEL VAN MEVROUW

Paula DE CAMPENAERE

echtgenote van de Heer

Jules VAN DEN HENDE

Verpleegster

Wijkmeesteres van de Vrouwengilde

Lid van de Familieschare

en van het Davidsfonds

Zij werd geboren te Overboelare op 6 mei 1922.

Zij ontsliep in de Heer te St.-Pieters-Woluwe op 10 februari 1960, genadevol bijgestaan door Onze Moeder de H. Kerk.

Van jongsaf droeg zij in haar edelmoedig hart, de kiem van een grote liefde. Zichzelf gevende, heeft zij haar echtgenoot, haar kinderen en allen die haar omringden de volle maat gegeven van een tedere en onvermoeibare toewijding.

Vader in de hemel, Uw Wil geschiede! Wenend met gebroken hart, maar deemoedig en gelaten bidden wij tot U. U zegende zichtbaar ons gezin, we leefden diepgelukkig in Uw liefde en in vrede met mekaar: een Hemel op aarde.

Gij hebt haar ons ontnomen, Heer, al meende zij haar rust nog niet gekomen; nog steeds bekommerd om de haren, heeft zij dit laatste offer gebracht. Uw Wil geschiede.

Zacht is zij heengegaan. Uw goede en oprechte dienaar is tot U weergekeerd.

Treed binnen in de vreugde van de Heer!