

Zalig zijn de vreedzamen want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

† Bid voor de ziel †

van

Eerw. Zuster Marie-Catharina

in de wereld

Juffrouw MARIE DE GEETER

Geboren te Nederbrakel, 17 September 1862
Getreden in het Klooster der Zusters van het H. Hert van Maria te Nederbrakel, den 28 October 1891
Gekleed den 25 Januari 1892
Geprcfest den 25 Januari 1893
Overleden te Nederbrakel den 20 December 1933
Voorzien van de Rechten onzer Moeder de H. Kerk.

Zuster Catharina heeft aan haar kloosterroeping het geluk beleefd dat God aan dezen levensstaat vastgehecht heeft, omdat Zij in zich heeft weten aantekweken, naast een gezonden geest van godsvrucht, een volkomen eenvoud des herten: Zij streefde er naar in stilte, maar zoo vlijtig en volmaakt mogelijk, te doen wat haar gevraagd werd door Regel en Oversten. Naar lof stond Zij nooit, en kon niet anders dan in goede verstandhouding leven met gansch haar omgeving. Haar viel dan ook een rust des herten te beurt, die uitblonk in een steeds bijblijvende opgeruimdheid van gemoed.

Geen wonder dat haar afsterven zoo rustig was als haar leven zelf is geweest.

Dierbare Oversten en Zusters, mag ik U vragen mijn aandenken dikwijls op te roepen waar ik zelf zoo graag bad voor uw aller welzijn: aan den voet van den Altaar? — Ik dank U.

Mijn Jezus, barmhertigheid. (300 dagen afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijn zaligheid. (300 dagen afl.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.