

God zal zijn werken zegenen in het eeuwig leven.

† VROOM AANDENKEN †

aan Mijnheer

**Octaaf, Marie, Jean, François de HOVRE**

echtgenoot van

**Mevrouw Marie-Thérèse DE CLERCQ**

geboren te Nederbrakel de 23 Januari 1876

en godvruchtig overleden te Oudenaarde de 5 April 1951.

*versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.*

Een edel mens is uit ons midden weggenomen en allen die hem gekend hebben, treuren om zijn heengaan. Zijn innig zieleleven was te diep en te rijk om genoegens te vinden in uiterlijke schittering of gemakkelijke zinsgenoegens. Hij kende de kunst van na te denken en dieper door te dringen dan de schijn van onze aardse bezigheden. Hij had in een lange levensondervinding veel wijsheid geoogst en wars van roem- en geldzucht was hij in alles door zijn plichtgevoel geleid.

Hij behoorde tot een mild begaafde kunstenaarsfamilie en de echte zin voor de muziek was hem als een kostbaar talent ingeboren. Hij genoot beter dan wie de geheime ziel van de grote meesterwerken en gedreven door eigen inspiratie schreef hij menig gewaardeerde bladzijden. Hij heeft de werkzaamheid van zijn leven ten dienste gesteld van de kerk en vervulde even trouw als stipt zijn belangrijk ambt gedurende vijftig jaar, zo ermee bezorgd dat hij er tot de laatste van zijn krachten aan besteedde. God zal de buitengewone verdiensten van zijn trouwe dienaar belonen in het eeuwig leven.

De tijd niet gewijd aan zijn kunst of aan zijn kerkwerk was uitsluitend geschonken aan zijn gezin. Volmaakte echtgenoot, liefdevolle vader, beleefde hij in de intieme kring van de zijnen de volle vreugde van de familievrede en genegenheid.

*Vaarwel, beminde echtgenote*, die mij steeds zo innig verbonden waart door uw liefde en uw zorgen. De dood scheidt onze zielen niet. Eens komt de dag van het eeuwig wederzien. *Vaartwel, dierbare kinderen*, die mij zo genegen waart; bewaart trouw mijn liefde, mijn aandenken en mijn voorbeelden. *En gij, familieleden en vrienden*, leert van mij dat de ware zin van het leven bestaat in de dienst van God en Kerk en dat de diepe genoegens zijn deze van de plichtvervulling en van de kunst. Mijn Jezus, barmhartigheid!

oud., DRUKK. MICH. BEVERNAEGE