

Heer, ik heb den luister van uw huis be-
mind, en de plaats van de woning uwer glorie.
Ps. 28. 8.



Godvruchtige gedachtenis
van vrouw

IDA DE JONGHE,

weduwe van den heer

Eduard Joseph Van Doren,

lid van de broederschappen van het H. Hart
van Jesus,

van O. L. V. van gedurigen bijstand,
van de voortplanting van het geloof,
van de H. Barbara,

van den H. Franciscus de Sales, en van den
wekelijkschen Kruisweg,

geboren te Maeter den 11 Februari 1826,

en aldaar overleden den 19 Augusti 1893,
voorzien van de HH. Sacramenten
der stervenden.

—o—

Zij was waarlijk goed en zachtmoedig, mee-
doogend voor den arme; daarom zal hare ge-
dachtenis in zegening zijn.

Mach. 15. Tecl. 46.

In hare ziekte morde zij niet, vol betrouwen
lag zij gerust den dood af te wachten.

Fran. de Sales.

Men sterft den dood der Heiligen, wanneer
men sterft teenemaal overgegeven aan den
wil van God.

H. Lig.

Mijne lieve kinderen, bewaart de geboden en
de lessen van uwen Vader en uwe Moeder...
Bidt voor hunne zielen en gij vooral, mijne zo-
nen, weest hen indachtig aan het altaar des
Heeren.

Mijn Jesus barmhertigheid! 100 dag. afl.

R.

I.

P.