



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
den Eerwaarden Heer

August DE LATTE,

Derde Ordelling van den H. Franciscus,
geboren te St Lievens-Houtem, 30 Augustus 1860,
Priester gewijd in 1883,
achtereenvolgens Coadjutor te Waarschoot,
Onderpastoor te Nederbrakel en te Zomergem,
Pastoor te Meerdonk,
en sedert den 28 Februari 1919 Bestuurder van het
klooster "Caritas,, der Zusters van Liefde te Melle
waar hij godvruchtig overleed den 5 Januari 1938,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

Den geachten overledene mogen wij de lofspraak der H. Boeken toekennen : dat hij een priester was volgens Gods Hart. Stichtend aan het altaar; onvermoeid in het verkondigen van Gods woord; steeds bereid, in den biechtstoel, de zielen te genezen en op te beuren, was hij ook voor velen een wijze leidsman op den weg der kristelijke volmaaktheid.

Zijn voorbeeldige levenswandel, zijn juist oordeel, ondersteund door eene zeldzame vastberadenheid, verwierven hem de bijzondere achting van zijne medebroeders in het priesterschap.

Gewetensvol kweet hij zich van de hem toevertrouwde bedieningen, het woord des Zaligmakers indachtig: " Wie ook de geringste geboden onderhouden en geleerd zal hebben, deze zal groot genoemd worden in het Rijk der Hemelen. ,,
(Mth. V.19.)

Gij allen die hem bemindet, vergeet hem niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (100 d. afl. telkens)