

Weest bereid, want op het uur dat Gij er minst aan denkt, zal de Menschenzoon komen!

(*Matth.*, XXIV, 44.)

†

BID VOOR DE ZIEL

van

Eerwaarden Heer Jozef DE PAEPE

Derde-Ordeling van Sint Franciscus

geboren te Huise den 22 October 1882, priester gewijd te Gent den 24 Mei 1907, was achtereenvolgens coadjutor te Buggenhout, onderpastoor aldaar, onderpastoor op het Begijnhof te Sint-Amandsberg en sedert 2 Februari 1924 bestuurder van de Zusters Cisterciënserinnen, « Toevlucht van Maria » te Gent, waar hij godvruchtig in den Heer ontsliep den 22 September 1946, voorzien van de laatste heilige Rechten.

Een priester naar Jezus' Hart, zacht en nederig van gemoed, godvruchtig, mild voor den arme en voor alle goed werk, voor het bevorderen van de priesterroepingen in het bijzonder, liefderijk en gedienschtig voor iedereen.

De eerwaarde Zusters aan zijn priesterlijke zorgen toevertrouwd, vonden in hem een wijzen en voorzichtigen leidsman, zijn talrijke zieken een dagelijkschen troost. Hoevelen heeft hij in de lastige dagen der beproeving of in het vooruitzicht van het naderend einde met zijn eenvoudig priesterwoord moed en vertrouwen ingesproken of tot christelijke onderwerping gebracht; hoevelen heeft hij opwekkende en stichtende lektuur bezorgd om hen tijdens lange ziektedagen te verstrooien, en ongemerkt de lessen der beproeving te leeren. Neen, zij zullen hem niet vergeten, die in die dagen den troostengel aan hun ziekbed was.

Beminde Broeders en Zusters, dierbare familie, moge mijn plotseling afsterven U veelmeer een zalige vermaning dan een reden tot droefheid zijn. Blijde ga ik naar Hem, wiens dienst ik van mijn jeugd af verkoos en die de eenigste betrachting van mijn priesterleven is gebleven. Moge de Heer U steeds wakende vinden!

Allen, die mij in dit leven hebt liefgehad, en Gij vooral mijn Zuster-kloosterlinge, bidt voor mij!

Mijn Jezus, barmhartigheid! (300 d. afl.)

VAN FLËTEREN, GENT