

Waakt ! want gij weet niet op welk uur uw Heer
zæl komen. Math. 24-V-42



BID VOOR DE ZIELERUST
VAN MEVROUW

MARIA-CLEMENTINA DE SJTTER

ECHTGENOOTE VAN MIJNHEER

FRANÇOIS DE HOVRE

Geboren te Nederbrakel

Den 18 Juli 1842, en aldaar overleden

Den 5 April 1915.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Ik had slechts gevraagd om nog te leven in 't mid-
den der mijnen en Gij hebt mij dagen verleend die in
al eeuwen der eeuwen duren zullen. Ps. 20-5.

De Heer had haar een goed en verstandig hart
geschonken. Zij was rechtschapen, vreesde God en
week af van het kwaad. Reg. 3-12, Job. 1-5.

Het was eene moeder, weerdig om eeuwig in het
geheugen der goeden te leven. Mach. V-2.

Lieve Echtgenoot, beminde Kinderen, vaartwel !
beweent mijne dood niet, want ik verlaat eene smart-
volle aarde voor het rijk van vrede. (H. Cath.) Komt
mij ter hulp door uwe gebeden. Rom. V-30.

Jesus, vol bermhertigheid, geef aan hare ziel de
eeuwige rust. (300 dagen aflaat).

Zoete harten van Jesus en Maria, weest mijne
toevlucht. 300 dag. afl,

R.

I.

p.

Nederbrakel, Drukk. Jos. Radys-Galle.